

Vraag het aan Morya**Je vindt je weg**

“Ook al heb je niet altijd woorden om iets te zeggen, ook al heb je niet altijd het juiste gebaar om iets te tonen, wees daar niet bang voor, het wordt je geleerd.

Jouw hart dat gevuld wordt met liefde, zal het jou leren. Ook al denk je: ‘ja, dat is moeilijk, (...) ik zou weleens mijn opdracht kunnen missen in het leven.’ Daar hoeft je niet bang voor te zijn, want je vindt de weg.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf”
(uit hoofdstuk 9: ‘Tot harmonie komen’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 122

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


